



DE CONGOMISSIES

VAN DE NORBERTIJNENABDIJ

POSTEL

Ivo R. Billiaert
abdijsarchivaris

P.2.

Billiaert, Ivo (red): “**De Congomissies van de Norbertijnenabdij te Postel**”; onder redactie van Ivo Billiaert, norbertijn en archivaris van de abdij Postel; 2015; formaat A4, 381.pp., warm gelijmd.

Te koop aan **30 €** (+ eventueel verzendingskosten) in de abdiwwinkel te Postel en bij Studium Generale vzw, Holven 11 te 2490 Balen.

Wie is Ivo (Reginald) Billiaert?



- geb. Leuven 26.04.1931; ouders: Charles (uit Vlissingen) en Stracke Yvonne (uit Antwerpen); humaniora O.-L.-Vr.-College Oostende; vest. 12.09.1949; prof. 12.09.1951; sac. 31.07.1955; succentor 13.09.1956-12.08.1964; magister van de fraters professen 26.10.1957-28.08.1968; coöperator van provisor-cellier 09.1956-31.01.1977; socius broedermeester 13.09.1956; socius gastenpater 13.09.1956-10.1957; aalm. VVKS Mol-Ginderbuiten 03.1958-09.1959; bibliothecaris en archivaris 17.09.1959; cantor 12.08.1964-21.08.2008; diploma zang muziekacademie 07.1967; lid Brabantse Werkgroep voor de Opleiding 11.11.1966-16.11-1968;

bestuurder Kontaktcentrum 18.10.1968 -13.02.1977; provisor 13.05.1977-24.06.2008; lid financiële commissie van abdij 1986; lid beiaardcomité Mol, lid en voorzitter VVV-Mol, lid GMINA-raad Mol; voorzitter GNOP Mol; cellier 07.1986-18.11.1993; archivaris 01.10.2009.

Over het boek laten we best de redacteur zelf aan het woord (covertekst)

...waarin een kleine abdij toch groot kan zijn...

Wat u hier te lezen wordt aangeboden is een stukje boeiende missiegeschiedenis. Alle Postelse missionarissen komen eraan te pas, zo levendig mogelijk. Men wordt soms stil bij de lectuur ervan.

Het gaat slechts om een redactie van bestaande documenten: heel wat missienieuws, gelicht uit het abdiwwisblad “Molenijzer”, waarin zowel de evolutie van het missiewerk als stukken persoonlijk wedervaren van missionarissen aan bod komen.

De bedoeling is pretentieloos die van een archivaris: “dat dit alles zou bewaard blijven...”

Het gaat om **twee sites**: **de eerste**, waarheen ruim 50 Postelse norbertijnen gingen. Neem even de kaart van wat nu heet “de Democratische Republiek van Congo”. De Congostroom, in het oosten gelegen, komt vanuit het zuiden. In het N.O neemt hij zijn bocht naar de zee. Iets verder ontvangt hij de ITIMBIRI-rivier. Precies op dat knooppunt van die 2 machtige wateren. Iets eronder en een flinke brok erboven ligt het missiegebied van Postel, het actuele Zairese bisdom LOLO.

En **de tweede site** ligt in Kinshasa juist tegenover de Lovanium - universiteit. Hier betreft het een monasterium van zwarte witheren : “ **le Prieuré de Notre Dame de l’Assomption**”. Wat aanvankelijk bedoeld was als een eerder contemplatief klooster is geëvolueerd tot een zelfstandige norbertijnenpriorij. Hiervan is slechts het moeilijke debuut geschetst, mede ter nagedachtenis van de Postelse confraters die zich voor die stichting hebben ingespannen en waarvan er ginds ook een paar jong zijn gestorven.