

**BR.009.bis**



# **Cotvooghel over zijn jeugdjaren en zijn geboortedorp Balen**

**Verhalen van mijn vader  
– memoires van een oud-Balenaar**

**Rare vogels  
– een resem grepen uit het volle leven**

**Samensteller: .Kamiel Mertens**

**Studium Generale vzw 2017**

## BR-009.bis

L.H. Cotvooghel (Herman Geerts †): **“Cotvooghel over zijn jeugd en zijn geboortedorp Balen”**. Heruitgave van vroeger verschenen werken. Bevat: “Verhalen van mijn vader – memoires van een oud-Balenaar” en “Rare vogels – een resem grepen uit het volle leven”; uitgave Studium Generale vzw, Balen, 2017; formaat A4, ± 275 pag.; illustr. z-w, softcover gelijmd.

Dit boek kost **25 € (+ 5 € verzending)** .  
Zie **Prijslijst en bestellen**

### Over deze Cotvooghelbundel

Tijdens het “interbellum” groeit de auteur Herman Geerts (de latere ‘Cotvooghel’) in de schoot van het gezin op tot puber en adolescent. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zit hij in de voorlaatste klas van de humaniora maar vindt dat ook hij zijn “streng” moet trekken: hij doet dat bij de V.A.V.V. Zijn vader (politieofficier in Borgerhout) wordt bij de bevrijding zoals zovelen voor korte tijd opgesloten in de leeuwenkooien van de Antwerpse zoo. Als oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog is vader “Nand van’ne Garre” nog heftiger “Flamingant” geworden dan hij al was. Zoon Herman beschrijft in deze “memoires” hoe hijzelf én het gezin al deze jaren beleefd hebben. Zijn herinneringen aan de Balense familie weet hij met milde ironie te schilderen.

“Rare vogels” is de neerslag van Hermans herinneringen aan het jaarlijks “toneel van de gelapten”, de Balense “Sint-Barbaragilde”, zowel fanfare als amateur toneelgroep. Hij voert tientallen dorpsfiguren ten tonele die elk hun eigen stempel drukken op de vertolking. Dit is “heimatliteratuur” van de bovenste plank!

Om de weg te vinden in het Balens kluwen van volksfiguren en politieke partijen, heeft deze bundel ook een overzicht van de familiestructuur met een verklaring van de roep- en spotnamen. Ook voor niet-Balenaren is dit boek met-een-lach-en-een-traan een aangename leeservaring en een leuk geschenk.

### Over de auteur L.H. Cotvooghel (Herman Geerts)



Herman Geerts (1923-2000) was door familiebanden zeer aan Balen gehecht. De familienaam ‘Geerts’ betekende iets in het culturele, sociale en politieke leven van Balen tijdens een groot deel van de 20<sup>ste</sup> eeuw. Hoewel getogen in het Antwerpse, had hij veel banden met - en een groot heimwee naar - zijn Kempense familieroots. Dat komt tot uiting in de talloze boeken en kolderartikels die hij voornamelijk in 't Pallieterke publiceerde. Onder een ander pseudoniem - Hendrik Holvenius - schreef hij tevens talloze theater- en filmkritieken en kortverhalen. Herman Geerts overleed te Antwerpen, begin december 2000, op 77-jarige leeftijd.

**Buiten reeks – nr BR.009**