

**Smaakmaker voor het
digitale boek van**

Broeder Fernand Schepkens, f.c.



Erwacht Beverlo 1990-2016

**Digitale versie 2020
K. Mertens (red)**

Studium Generale vzw

Het Curriculum Vitae van broeder Fernand

(met hier en daar cursieve aanvullingen door K.M.)

Datum	Status
17-11-1935	Geboren in Leopoldsburg
1937-	Verhuisd van Leopoldsburg naar Balen (<i>Reit</i>)
1938-1941	(3 tot 6 jaar) Kleuterschool Balen (<i>meisjesschool in de Gustaaf Woutersstraa</i>)
1941-1942	6 jaar oud- lagere school 1 ^{ste} lj B Nora (... <i>Tjop, Peeters</i>)
1942-1943	7 jaar oud: 2 ^{de} lj. LS-Balen-De Madam (<i>Wielockx</i>)
1943-1944	8 'aar oud: 3 ^{de} lj - Bij Leonneke? (<i>Geerts</i>)
1944-1945	9 jaar oud: 4 ^{de} lj - Bij De Lange? (<i>Mandonx</i>)
1945-1946	10 jaar: 5 ^{de} lj Bij de Broeders Leopoldsburg./Cas?
1946-1947	11 jaar. 6 ^{de} lj. Leopoldsburg- Bij de Cowboy?
1947-1948	12 jaar. 6 ^{de} Middelbaar Leopoldsburg
1948-1949	13 jaar. 5 ^{de} middelbaar Leopoldsbur
1949-1950	14 jaar 4 ^{de} middelbaar Leopoldsburg
1951-04-07	15-16 jaar: Sint Michiels
1951-08-30	16 jaar naar Zwijnaarde
1952-1954	17-18-19 jr ,Zwijnaarde 1953-08-01-Postulant 1954-02-01-Novice 1955-02-02 Eerste professie (1959 eeuwige professie) MILITAIRE DIENST (<i>CIBI Leopoldsburg</i>)
1955-02-02	20 j. oud- Zwijnaarde studies-
1959-08-03	24 j Zwijnaarde-St.Jozef-1 ^{ste} afdeling
1960-08-03	25 j. Turnhout-bewaking-hulp secretaris lagere school
1961-08-01	26 j. Onderwijzer 6 ^{de} leerjaar-juvenaat-Leuven
1963-08-05	28 j. Secretaris Sint Juliaan
1964-07-30	29 j. Zwijnaarde Sint Jozef Linnenkamer -3 ^{de} afdeling
1966-08-01	31 j. Casteau Opvoeder
1966-08-07	31 j. -Sectieleider doven-Woluwe
Tot 1988-10-23	Van 31-tot-53 jaar-oud in Woluwe
1988-10-23	Gent H. Engelen-Opdrachten van de directie
1990-08-21	Leopoldsburg-Toezicht op beschut wonen
1999-07-01	Hasselt-opvoeder de Schalm Leopoldsburg
	MET PENSIOEN
2009-07-15	Op rust te Lummen
2020 juni	<i>Verhuisd naar WZC Sint-Jan te Zelzate</i>
2020.08.15	<i>Alwaar overleden in zijn slaap</i>

Studies

Broeder Schepkens Fernand Marie Louis		Kloosternaam: RICARDUS	
Geb. te Leopoldsburg	Postulant St.-Maria-Aalter	op 01.08.1953	
op 17.11.1935	Novice te St.-Maria-Aalter	op 01.02.1954	
Juvenist	te	op	
St.-Michiels 07.04.1951	Professie:		
Zwijnaarde 30.08.1951	Eerste: St.-Maria-Aalter	op 02.02.1955	
	Eeuwig: St.-Maria-Aalter	op 02.02.1959	
Stamnummer 4322	Overl. te	op	
Uitzetnummer 437	Uitgetr. te	op	
Akten van bekwaamheid			
Leergang Franse taal (Internationaal School Diploma A beginnelingen	Antwerpen	02.02.65	
Diploma B beginnelingen	Antwerpen	09.02.65	
Diploma A gevorderden	Antwerpen	02.07.65	
Diploma B gevorderden	Antwerpen	20.07.65	
Diploma hogere secundaire technische leergang cat. B1, specialisatie "Onaangepaste Jeugd" (Opvoeder)	Lovenjoel	27.06.67	
Vakkennis dactylografie Nationale Jury van België		1968	



Fernand Schepkens werd geboren in Leopoldsburg op 17 november 1935 en overleed te Zelzate op 15.08.2020 - In het coronajaar. Als kind verhuisde zijn gezin naar de Reit in Balen, op een boogscheut van het ouderlijk huis van ondergetekende

Net zoals zijn twee jongere broers trad hij in bij de Broeders van Liefde en kreeg daar na het middelbaar onderwijs specifieke vorming voor het werken met jongeren met een beperking. Hoewel hij, zoals de meeste confraters op heel wat plaatsen tewerkgesteld werd, bleef hij het grootste deel van zijn actieve leven werkzaam in een instituut voor doven en spraakgestoorden in het Brussels. In de gemeenschap te Lummen had hij een confrater die hem wekelijks naar Hasselt voerde voor het kransje waar de schrijver Louis Verbeeck deel van uitmaakte. Toenemende problemen met de ogen en het gehoor maakten dat Fernand verhuisde naar het zorgcentrum van de broeders in Zelzate, waar hij op 15 augustus 2020 zijn laatste reis ondernam.

Fernand was van jongs af zeer geboeid door het "cultureel erfgoed", de verhalen van de voorouders. Hij heeft dan ook ontzettend veel artikels gepleegd in allerlei tijdschriften. Hij had evenwel méér dan een boontje voor de Heemkring van Beverlo. Dat blijkt uit de bundel verhalen van zijn hand die verschenen in Erfwacht Beverlo, jgn. 1990 tot 2016..., verhalen van zeer uiteenlopende aard. U kunt ze lezen in het boek 'Erfwacht Beverlo ...'

 <p><i>Als de liefde van een mens in onze ziel gegrift staat hoeveel te meer dan in het hart van God.</i></p> <p>In liefde en dankbaarheid gedenken wij</p> <p>Broeder</p> <p>Fernand Schepkens</p> <p>(Broeder Richarius)</p> <p>Broeder van Liefde</p> <p>Geboren te Leopoldsburg op 17 november 1935. Aan de Heer toegewijd op 2 februari 1955. Overleden in het WZC Sint-Jan te Zelzate op 15 augustus 2020. De kerk was hem nabij met de zegening van de zieken.</p> <hr style="width: 10%; margin: 20px auto;"/> <p>De gemeenschap van de Broeders van Liefde, de familie Schepkens - Dejong danken u oprecht voor de troostende deelneming, speciaal voor de gebeden.</p>	<p>Broeder Ferdinand,</p> <p>jou zoeken in wat gebleven is. In stemmen, geuren, beelden, woorden, nog gesproken. In stilten, dun en kwetsbaar in contouren van het licht. Maar alles glipt ons door de vingers. Jij bent uit ons licht verdwenen.</p> <p>Al zien we je nog in de binnen spiegel van onszelf. Je licht Je weerloze liefde Je betrouwbare ruimte, waarin kon genezen wat was beschadigd. In grote dankbaarheid staan wij stil bij alles wat je ons en zovelen gegeven hebt als Broeder van Liefde.</p> <p>Je bent verdwenen uit ons licht. Je reis is begonnen naar een ander Licht. Onze wereld wordt er donkerder van.</p> <p>Je reis is begonnen naar een ander Licht. In de meest donkere uren, zal er een straal zijn van jouw licht.</p> <p>In vol vertrouwen leggen wij de zorg voor jou en de weg die jij gaat naar dat ander Licht in de handen van de Heer: Hij zal je helpen en je begeleiden op je weg. We laten je met pijn in het hart los, maar ook met een diep vertrouwen, want we weten door hoeveel liefde en warmte je nu omringd en gedragen wordt.</p> <p>Je medebroeders.</p>
---	--



Deus Caritas Est

*Als de liefde van een mens
in onze ziel gegrift staat
hoeveel te meer dan
in het hart van God.*

Geroepen werd tot een nieuw leven in de Heer

Broeder

Fernand Schepkens

(Broeder Richarius)

Broeder van Liefde

Geboren te Leopoldsburg op 17 november 1935
Aan de Heer toegewijd op 2 februari 1955
Overleden in het WZC Sint-Jan te Zelzate op 15 augustus 2020
De kerk was hem nabij met de zegening van de zieken.

Dit melden U met christelijke aanvaarding:

Broeder René Stockman	Generale Overste
Broeder Hippolyte Manirakiza	Provinciale Overste
Broeder Veron Raes	Regionale Overste
Broeder Overste en Medebroeders van de Sint-Ferdinandgemeenschap - Lummen	
Broeder Overste en Medebroeders van de Kloostergemeenschap Sint-Lambertus	
Gemeenschapscöördinator, Medebroeders en Bewoners van het WZC Sint-Jan	
Familie Schepkens - Dejong.	

In deze uitzonderlijke tijden zal de uitvaartliturgie in de kapel van het WZC Sint-Jan, op donderdag 20 augustus 2020 om 10.30 uur, omwille van de huidige Federale regelgeving met betrekking tot COVID 19, verplicht plaatsvinden in intieme kring.

Met dank aan Dokter Van Parys, de Zorgcoördinator en de Medewerkers van het WZC Sint-Jan.

Laat nu, Heer, Broeder Fernand die U trouw diende voor altijd in uw vrede zijn.

Broeders van Liefde, Broeder Leopoldstraat 1, 9060 Zelzate – tel. 09.342.28.48.
condoleances.be/fernandschepkens

Verhoeven | Servizi | 09 345 84 86

Enz...