

**Smaakmaker tot het  
digitaal boekje**



**Digitale versie 2021**

**K. Mertens, red.**

**Studium Generale vzw**

# LOMMEL

## Proeve van een geschiedenis onzer Gemeente

door

**Corn. THIJ S, s. s. s.**

met pentteekeningen van C. VAN STEEN, s. s. s.

*Aan alle Lommelaren  
Goed heil!*

Uitgave : Klooster van het H. Sacrament  
Kattenbosch - Lommel.

1941.

---

---

**Inhoud.**

|   | blz. |
|---|------|
| Inleiding   | 3    |
| Lommel in het voorhistorische en Romeinsche tijdvak | 5    |
| Het Christendom in Lommel                           | 8    |
| Kerkelijk Bestuur                                   | 15   |
| Het Protestantisme in Lommel                        | 16   |
| Lommel en het Staatsbestuur                         | 17   |
| Hoe Lommel er uitzag                                | 20   |
| Lommelsche Geleerden                                | 31   |
| Lijst der Pastoors van Lommel                       | 38   |
| Lijst der Kapelaans                                 | 39   |
| Het onderwijs in Lommel                             | 40   |
| Uitbouw van Lommel                                  | 42   |
| De Kolonie  | 42   |
| Kerkhoven   | 42   |
| Lommel Werkplaats                                   | 43   |
| Kattenbosch   | 45   |
| Nijverheid  | 46   |
| De Teuten   | 47   |
| De Gilden   | 49   |
| De Bokkerijders                                     | 50   |
| Van Water en Wegen                                  | 52   |
| Plaatsnamen en hun verklaring                       | 53   |
| Straatnamen   | 55   |
| Bronnen   | 55   |
| Inhoud  | 56   |

## Van een Urne of Aschkruik op Kattenbosch tot de Geschiedenis van Lommel.

Rond 25 Oktober 1940 was Broeder Simplicius, Broeder tuinman op Kattenbosch, aan 't diepspitten voor den aanleg van aspergebedden in 't dorre zand. Op een halven meter diepte stiet hij op een aarden pot met



Aschkruik op Kattenbosch.

stukjes gebeente gevuld, zoodat zijn aandacht geprikkeld en gespannen werd op historische vondsten.

Op 31 Oktober mocht het hem gelukken onder een mooie offerschaal een ongeschonden urne of aschkruik op te delven. Er was geen twijfel meer mogelijk : Hoogkattenbosch was in zeer ouden tijd een gemeenschappelijke begraafplaats van een heidenschen volksstam. Grootere en kleinere aschkruiken, beenderen zonder tal, brandplaatsen, houtskool, silex waren daar om het overvloedig te bewijzen.

De Gemeente Lommel werd van de vondst in kennis gesteld, en zonder wachten kwamen Burgemeester en Secretaris (resp. de Heeren P. Lyen ; Vercammen) de urne en de begraafplaats bezien en stelden denzelfden dag het Provinciaal bestuur van Limburg op de hoogte.

Een urne vinden : 't is meer gebeurd en 't is een kleinigheid, doch kleine oorzaken hebben soms grootere gevolgen : de *aschkruik* van *Kattenbosch* heeft mij de geheele geschiedenis van Lommel geleerd : vanaf zijn eerste bewoners tot het bouwen onzer onschatbare kliniek. Van praten komt praten en als men iets bijzonders heeft, wordt

er veel over gesproken. Algauw wisten goede oude menschen me te vertellen, dat in Lommel wel meer gevonden was en dat speciaal *Meester Theuwissen zaliger* de Lommelsche schooljeugd had aangewakkerd urnen te zoeken. Hij had zelf de geschiedenis van Lommel beschreven in een weekblad en daar hadden interessante dingen ingestaan ; over het bouwen van de stadswallen en den kerktoren, over kommiezen en smokkelaars, over teuten en gildekoningen en wat al meer. 't Duurde maar enkele dagen of al de geschiedkundige gegevens van Lommel waren in mijn bezit met 't volle recht er over te beschikken. Onze dank en die van alle bewoners van Lommel gaat langs den Heer François Theuwissen door tot den ijverigen vorscher, die zijn Vader was, den Heer Ferdinand Theuwissen, z. g. in leven onderwijzer en opvoeder der Lommelsche Jeugd.

\*\*\*

Dit boekje meen ik te mogen uitgeven als *een proeve* van de Geschiedenis van Lommel — om Lommel te doen kennen en liefhebben — en vooral als een *ernstig gemeente vraag om meer gegevens* over deze interessante Gemeente.

De oorkonden der Parochie, de bescheiden der Schepenbank, vele boeken over de Meiry konden wegens de omstandigheden niet worden geraadpleegd. Indien later een omstandiger uitgave verschijnen kan, dan zullen verschillende punten zoowel van de vóórgeschiedenis, als bijvoorbeeld over de gilden en de folklore, breeder worden uitgewerkt.

De samensteller houdt zich ten zeerste aanbevolen voor aanvullingen en opmerkingen.

Lommel-Kattenbosch, 19 Maart 1941.

Corn. THIJS, s. s. s.

Overste

Juvenaat van het H. Sacrament.