

Milac-Balen en De Kruier (1954-1971)



Kamiel Mertens (redactie)

Studium Generale vzw - Balen

Na de Tweede Wereldoorlog moest België als één van de bezettingsmachten een aantal kazernes in Duitsland bemannen als voorhoede tegen een mogelijke aanval vanuit het Oostblok en ook wel als ontrading tegenover mogelijke nieuwe Duitse “ambities”.

K.A.J.-nationaal was zeer bekommerd om het “zieleheil” van de dienstplichtige jongemannen die met perioden van enkele maanden van huis waren in een potentieel “gevaarlijke” omgeving. Daarom werd de **Militianen-Actie** opgezet, kortweg **Milac**, om onze soldaten morele en praktische steun te bieden. In de parochies werden vanuit de Kajotters plaatselijke kernen gesticht die allerlei acties voor dienstplichtigen gingen organiseren en de band tussen dorp en kazerne moesten aanhalen. Dat bereikten ze ondermeer door een week- of maandblad voor de soldaten en het thuisfront. In Balen was dat “**De Kruier**”...

Na een voorzichtige start in Balen in 1953, ging het **vanaf 1954** in volle vaart – en die begeesterde vrijwilligers hielden dat vol **tot 1971**.

Colofon: Mertens, Kamiel (redacteur): “**Milac-Balen en De Kruier; 1954 – 1971**”

Studium Generale vzw, Balen, 2011; **648** pag.; 512 illustraties z/w; formaat A4, softcover gelijmd.
- ISBN: 978.90.76967.09.7

Intekenen voor dit boek doet u **vóór 20 maart 2011** door overschrijving van **39 €** op bankrekening 320-0268771-54 van Studium Generale vzw - Holven 11 te 2490 Balen, met de vermelding: “**Milac**”.

U kunt het boek op hetzelfde adres afhalen, na telefonische afspraak, **vanaf** Balen-Jaarmarkt, zondag **10 april 2011**. (tel 014-81.33.75 - Kamiel Mertens).

Wilt u het boek – in België - per post geleverd krijgen, dan betaalt u **8 € extra**. (Voor buitenland, *vraag kostprijs*)

Na **20 maart 2011** wordt de normale verkoopprijs **45 €** (+ verzendingskosten)

Een kanjer van een boek – vol nostalgische herinneringen aan ‘de tijd van toen’.

Inhoud

Voorwoord – toelichting / Inleiding

Hoofdstuk 1: Ontstaan, bestuursorganen en werking van Milac-nationaal

Historiek volgens Kadoc (*Ontstaansgeschiedenis – Bestuursorganen - Werking*)

Historiek volgens Leen Alaerts (in *“Door eigen werk sterk”*)

Hoofdstuk 2: Historiek van Milac-Balen (van 1954 tot 1971)

Voorgeschiedenis: Balense “Kajotters” (*Ontstaan van Milac-Balen - Bestuur van Milac-Balen*) -

Milac-Balen in het Kadoc-archief te Leuven – Documenten (*Milac in het “Balens Weekblad” -*

Voorloper van “De Kruier” - “De Kruier”) - Het einde van Milac-Balen

Hoofdstuk 3: De Kruier, schalks maandblad van Milac-Balen

Een zeer ruime selectie (*bijna 600 pagina's*) met honderden karikaturen en foto's uit de jaargangen 1954 tot 1971 van De Kruier (*Balens nieuws elke maand, kolder, satire, Balense sportprestaties...*)

Nabeschouwingen & **Bijlage**: Listing van alle Kruier-nummers



De “laatsten der Mohikanen”: de overblijvende medewerkers van Milac-Balen bij het zeer verlate afscheidsfeest op 28 maart 1987. Vooraan vlnr: Louis Volders, Dr. Leo Mentens, Frans (Sus) Willekens(†), Paul Mentens. Achteraan vlnr: Walter Geys, Vic Van Genechten(†), Staf Willems(†), Fons Swerts(†).



Een voortrekker van Milac-Balen die zeer goede relaties had met de soldatenwereld: wijlen **Frans Vloemans**, pastoor van Balen-Rosselaar.